



Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt "ik ben wat moe,"  
maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe  
*Toon Hermans*

Bedroefd hebben we in beperkte familiekring  
afscheid genomen van  
de heer

*Rik Lagrou*

Geboren te Roeselare op 22 februari 1962 en  
overleden te Brussel op 28 augustus 2019  
Zoon van Hugo † en Julia † LAGROU - IMPENS

*Zijn zussen, broer, schoonzus, schoonbroers, nichten en neven:*

Geert en Ingrid GRYMONTPREZ - LAGROU

Silvia  
Wim †

Johan † LAGROU

Geert en Rita KERCKHOF - LAGROU

Lisa en Jasper  
Lucas en Alieke

Patrick en Lieve HEEMERYCK - LAGROU

Pieter en Céline  
Caroline en Thomas

Johny en Katrien LAGROU - DUPON

Jeroen  
Jonas  
Ewoud

*Zijn aanverwante families:*

LAGROU - IMPENS

Met dank aan:

Dominique en An,

de dokters en verpleegkundigen die hem de laatste maanden verzorgden.